

Weg met Power Feminisme!

Wat houdt feminisme precies in? Feminisme is een maatschappij opvatting, die inhoudt dat het bevoordelen van de man ten opzichte van de vrouw moet worden opgeheven. Binnen het Feminisme zijn er verschillende golven geweest. Binnen de derde golf, begin jaren '90, is het Power Feminisme ontstaan.

De Power Feministen beweren dat de vrouwen uit de 2e golf zich in een slachtofferrol plaatsten. De Power Feministen willen geen gezeur en geklaag, maar op hun strepen staan in deze mannenwereld. Hoe ervaart de man dit Power Feminisme? Als vrouwen die niets meer te klagen hebben. Daarom: WEG MET HET POWER FEMINISME!

Zijn er überhaupt nog situaties waar mannen bevoordeeld worden boven vrouwen? Uit onderzoek blijkt dat in bijna alle landen vrouwen steeds dichterbij mannen komen. Dit betreft hun politieke positie, economische status en rechten op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en gezondheid.

In Nederland zijn vrouwen tegenwoordig hoger opgeleid dan mannen. Zo'n 26 procent van de vrouwen heeft een afgeronde HBO- of WO- opleiding. Voor mannen ligt dit zo'n tien procent lager omdat zij vaker een opleiding afronden op MBO niveau. Vrouwen verdienen hierdoor steeds vaker meer dan mannen en bewijzen daarmee dat de tijden van thuis blijven, koken en voor de kinderen zorgen al lang voorbij zijn. Wat hebben ze ook alweer te klagen? En dus: WEG MET HET POWER FEMINISME!

Popsterren zoals Beyonce en Jennifer Lopez roepen constant dat ze echte Feministen zijn, maar het lijkt er eerder op dat ze het Power Feminisme als loze term gebruiken en er een trending topic van willen maken: Alles voor de hastag PowerFeminisme.

Het zijn nep idealisten met een kapitalistische agenda. Door van zichzelf een object te maken proberen ze vooral populariteit te winnen en geld te verdienen. Aan een echte boodschap ontbreekt het.

De media zet Kim Kardashian, die bekend is geworden doordat ze een porno film heeft gemaakt, voortdurend in de schijnwerpers. Wat ze voor de rest allemaal doet of kan weet eigenlijk niemand. Ze is een "Do Nothing Bitch" zoals ze door de vrouwelijke UFC vechter Ronda Rousey wordt genoemd. Ronda wil graag meer rol modellen zien die wel ergens voor staan en iets te melden hebben.

Uiterlijk vertoon voert de boventoon en dit wordt door de media benadrukt. Hoe je eruitziet, bijvoorbeeld een sexy foto op de cv, brengt je verder dan wat je daadwerkelijk kan. Zo zou je denken dat dit de vrouw juist bevoordeelt tegenover de man. De power feministen moeten ophouden zich te verschuilen achter hun glitter bikini (It's getting old) en hun hersenen gaan gebruiken om zo hun boodschap over te brengen! Daarom: WEG MET HET POWER FEMINISME!

We worden constant gebombardeerd met beelden van vrouwen die hun borsten, billen en andere lichaamsdelen in de strijd gooien. Overal zien we aantrekkelijke vrouwen die iets willen verkopen. Maar wat proberen ze ons te verkopen? Een product of hun onafhankelijkheid? Erg verwarrend allemaal!

Wat blijkt is dat er Kunstenaressen, Modellen, Pop-, Film- en Reality sterren zijn die hun lichaam gebruiken voor empowerment en daarmee hun seksualiteit vieren. Dit komt toch heel anders over. Wat voor invloed heeft dit op jongere meiden? Denken ze dat ze er ook zo uit moeten zien om populair te zijn, om aandacht te krijgen en om succesvol te zijn als vrouw? Het lijkt dat deze vorm van empowerment veel vrouwen eerder onzeker maakt, dan dat zij hier kracht uit putten om het beste uit zichzelf te halen.

Er wordt het eeuwen oude trucje 'sex sells' gebruikt voor het verkopen van producten of personal branding. Het ironische hiervan is dat dat juist het gene is waar de Feministen van de 2e Golf tegen streden. Is de Power Feminist wel echt zo in charge van haar eigen lichaam om daar de boodschap mee over te brengen? Mannen hebben gelukkig niet de drang om hun seksualiteit op deze openbare manier te vieren! Nogmaals: WEG MET HET POWER FEMINISME!

De tegenstrijdigheid van het Power Feminisme is ook merkbaar in het dagelijks leven. Vrouwen die hun eigen boontjes willen doppen, maar je scheef aankijken als de rekening gedeeld moet worden. Op dit soort momenten veranderen ze ineens heel snel van progressieve feministen naar conservatieve afhankelijke huisvrouwen. Mannen en vrouwen zijn toch gelijk!? Het feminisme gebruiken wanneer het hun het best uitkomt. Gelegenheid Feministen zijn het! En daarom: WEG MET HET POWER FEMINISME!

Vroeger waren Feministen manwijven, mannen haters die met brandende bh's voor gelijke rechten voor vrouwen vchten. Nu zijn het verwaande prinsessen die naakt of schaars gekleed om (mannelijke) aandacht schreeuwen. Vroeger waren er daadwerkelijk verschillen die gelijk getrokken moesten worden. De rechten zijn al bevochten, het Power Feminisme is een inhoudsloze boodschap geworden, maar wel een trending topic op twitter. WEG MET HET POWER FEMINISME!

Power Feminisme is inhoudsloos, tegenstrijdig en wordt vooral gebruikt als commercieel communicatie middel door zowel vrouwen als corporaties. Het beste wat de Power Feminist kan doen is het feminisme in zetten om vrouwen in landen te helpen waar de vrouw nog steeds ondergeschikt is aan de man.

Dus vrouwen get over it! Je bent gelijk, de rechten zijn al bevochten en hou op met het zoeken naar de bevestiging van de man. WEG MET HET POWER FEMINISME!