

Het onderwijs

Het onderwijs, ach ja.. het onderwijs...

Het is zo ontzettend belangrijk! niet?

Het is onze toekomst.

En die van onze kinderen.

We moeten onze kinderen toch een toekomst bieden?

Dat vraagt de wereld van ons

We kunnen ze het niet onthouden... onze kinderen... een toekomst

Hoe slecht zou je zijn als maatschappij... als je niet voor je kinderen kunt zorgen

De nieuwe generatie kansen bieden

Ze voorbereiden op de wereld.

Het onderwijs dus.

Zo professioneel als wat. Uitbesteed en gesystematiseerd.

Ganz doordacht en helemaal opgetuigd met eisen, normen, kwalificaties, competenties, type-aanduidingen, accreditaties, verenigingen, vakbonden, schoolbesturen, ouderenraden, medezeggenschapsraden, peer-reviews, publicatiedriften, tutoeren, interne begeleiders, lecoraten, speciale leerstoelen, rectoren, raden van bestuur....

Kortom: het is net echt!

Ja we zijn zelf doorgegaan tot in Bologna. Die mooie Italiaanse stad

Daar was een internationale conferentie, met een verdrag

In heel Europa hanteren we nu dezelfde standaards. Master en bachelors

Ja dus... alleen wij niet

In Nederland

want wij hebben nog een onderscheid tussen universiteiten en hogescholen

daar is moeilijk afstand van te doen, want ja...

het is nu eenmaal ingebakken en wat gaat er dan met de hogescholen gebeuren?

En al die salarissen en vastgeroeste contracten?

Het onderwijs dus.

Echt heel belangrijk, hoor ik u denken

En ja dat denk ik ook.

Het is best handig als je wat Frans en Duits kan verstaan.

Dat je weet wat de eerste wet van Newton is,

dat je weet hoeveel rode bloedlichaampjes in een cel zitten,

dat je van Keynes (*keejns*) hebt gehoord en Alexander de Grote,

dat je de cosinus van de tangens kan onderscheiden

en dat je het bijvoeglijk naamwoordelijk deel van het allitererende antagonisme kan

onderscheiden van het bepalend voornaamwoord van het onzijdige lidwoord

Hoe handig is het dat!

Dat je Alva van Beta kan onderscheiden!

Dat je bij geschiedenis leert van Hitler en Stalin en de slag bij Waterloo

Wat een nuttige informatie!

Ja toch! Er kan niets ingebracht worden tegen hoe nuttig het onderwijs is.

Hoe ongelooflijk nuttig, en belangrijk ook

Maar voor wie?

Voor onze kinderen? Of voor onszelf?

Om onze kinderen op te voeden als slaven van het werketos?

Om ons van ons WAO en pensioen te verzekeren?

Want dat kunnen we niet hebben!

Potverteerders, steuntrekkers en aanstellers

Want hoe vrij ben je nog als mens van de toekomst?

Je zou toch maar eens zonder baan komen te zitten?  
Je zou je toch maar eens niet dienstbaar maken aan de maatschappij?  
Je zou toch brutaal misbruik maken van de hardwerkende burgers die allemaal  
zoveel belasting betalen om jouw opleiding te bekostigen?

Nee.

Een klaarstomerij, dat is het onderwijs  
Iedereen netjes in het gareel en in de pas  
Speciale klassen voor lastige kinderen, slimme kinderen, brutale kinderen, gepeste  
kinderen  
Speciale opleidingen voor speciale opleidingen  
Rapportages over rapportages  
Onderzoeken naar onderzoeken  
Internationale challenges over internationale challenges  
conferenties over conferenties

Het onderwijs dus

Want, Onderwijs blijkt toch vooral nuttig voor..... het onderwijs zelf

Voor de banen en de leerlingquota

Voor de politici en ambtenaren ... als dankbaar onderwerp - WAAR TOCH NIEMAND  
TEGEN KAN ZIJN!

Hoe kan je tegen de toekomst zijn?

Kijk eens naar die lieve kinderen?

Mag ik met jou op de foto?

Het onderwijs dus.

Niemand heeft nog ooit de zin ervan bewezen

Toch?

Ja, het wordt wel gesuggereerd

En er is ook onderzoek naar gedaan...

Door professor die en die van de universiteit van die en die

en dat wordt bevestigd door een onderzoek van zus en zo, in opdracht van hem en  
haar....

Of het wordt geheel tegengesproken

zonder morren

Ineens is het weer geheel andersom

Zoals met voedsel en kanker

De ene week is broccoli goed en dan ineens weer niet...

Is er ooit een oorzakelijk verband aangetoond tussen opleiding en succes?

Heb je ooit wel eens iemand ontmoet die studeerde wat hij of zij is geworden?

(behalve natuurlijk leraren)

Heeft Bill Gates gestudeerd voor filantropie?

Heeft Mark Zuckerberg gestudeerd voor filantropie?

Of George Soros of Warren Buffet?

En wat zegt opleidingsniveau nu eigenlijk echt?

Dat je waarschijnlijk slimmer bent als je meer kan leren.

(vandaar al die tentamens)

En dat je gelijke vriendjes en vriendinnetjes ontmoet

voor later in je carrière

Maar hebben we daar nu zo'n duur systeem voor nodig?

Omdat allemaal te classificeren?

Om de domme van de slimme te filteren in evenzovele gradaties?

Om vriendjes te maken die later handig van pas komen?

En dan al die arme jongetjes en meisjes  
met hun gierende hormonen  
In weinig of niks echt geïnteresseerd  
dan gamen of socializen met hun mobieltje  
ze moeten allemaal gemotiveerd worden  
De helft van het onderwijs bestaat daarom inmiddels uit 'motiveren'  
en motivatietrainingen  
en motivatieseminars  
en motivatiehandboeken  
En dan mogen ze ook zeggen wat ze willen leren  
de kinderen  
Wat vinden jullie van projectgebonden onderwijs?  
Lijkt jullie dat wat?

als ze het maar leuk vinden

Het onderwijs dus  
Om doodmoe van te worden  
Al dat moeten, al die bemoeizucht, al die variaties op studies, al die publicaties van  
hoogleraren die toch niemand leest  
Al die studiekosten van de arme kinderen  
Dat zal ze leren!  
Studeren op onze kosten!  
Van de maatschappij  
En dan zeker later rijk worden?  
Dokter of chirurg of startup of notaris of bankier  
En dan opnieuw over onze ruggen?  
Dat laten we ons geen twee keer gebeuren  
Nee, we knechten ze als ze jong zijn en zadelen ze op met een studieschuld.  
Dan kunnen ze hun levenlang afbetalen

En de vraag die dan rijst?  
Waarom überhaupt dat onderwijs?  
Waarom niet gewoon in de leer bij een ambachtsman  
Het heeft toch al niks meer met nadenken te maken  
Dat hele onderwijs  
ja, als dat zinvol is  
Als het wat oplevert  
Als je ervan overgaat  
Of je moeder blij maakt  
Of hoe je je scriptie er met zo weinig mogelijk moeite doorheen sleept  
Hulde!  
Hulde voor zoveel efficiency  
Je bent geslaagd  
Je hebt de test ondergaan  
Alweer een gekwalificeerd en gediplomeerd utiliteitsdenker  
Weer eentje afgestreept  
Mogen we even vangen voor dit succes, minister  
Volgend jaar de eisen dus weer een beetje lager  
Voor de quota.

Het onderwijs dus  
Een intellectueel klimaat van lik mijn vestje  
Leerlingen die als project in de boekhouding staan  
90% vulling

Volgend jaar weer een accreditatie?  
Even een verbouwingkje voordat het boekjaar wordt afgesloten.

Hoe staat het eigenlijk met onze CAO en ons pensioen?  
Kunnen we nog onder de Balkenendenorm uit?

Kan iemand daar even een student een onderzoekje naar laten doen?

Ja... het is voor studiepunten.

Het onderwijs dus  
Laten we er nou gewoon een tijdje mee stoppen  
Even niks  
Even geen moeten  
Even sparen voor later  
Even nadenken  
Nadenken voor we halsoverkopf weer gaat denken hoe belangrijk onderwijs is  
Sorry, maar dat gaat vanzelf  
Het gaat immers over de toekomst van onze kinderen  
Of toch gewoon over onszelf?

Het onderwijs dus.  
Nee, zo belangrijk is het niet  
En daarom zeggen wij: Weg met het onderwijs

Hartelijk dank